

Een geluk bij een ongeluk

Truus wil snel naar de stad.

Ze loopt naar de schuur en wil haar fiets pakken.

Ze ziet dat haar banden leeg zijn. Nou ja, ook dat nog.

Ze pakt de fietspomp.

Ze werkt zich in het zweet.

Even later zijn de banden weer hard.

Nu kan ze op weg gaan.

In de winkelstraat mag je niet fietsen.

Maar Truus heeft haast. Ze rijdt snel door.

Dan hoort ze psssssst.

Truus stapt van de fiets af.

O nee, ze is in een spijker gereden. Nu moet ze wel lopen.

Dan komt er een stadswacht aan.

Gelukkig, ze fietst niet.

Ze krijgt geen bekeuring.

En hoeft niets te betalen.

Een geluk bij een ongeluk!

